

Handlaget är en förening för hantverksintresserade som startades 1982.

Under slutet av 70-talet, när gröna vågen drog fram över landet, skaffade sig många som hade en bit mark några egna får. Samtidigt uppmärksammades de svenska lantrasernas fina ull till skillnad från den tidigare fokuseringen på importerade, tyngre kötttraser. En grupp fårägare i Tungelsta bildade en fårklubb och lärde sig mera om fårhantering och hjälpte varandra med många praktiska sysslor. Snart växte ett intresse fram att också kunna mer om ullförädling, och medlemmarna lärde sig spinna, tova, färga med växter och sy i skinn. Sedan lärde de ut till andra intresserade och kände snart ett behov av en lokal, och idén med en ideell förening började gro. Ett år senare rustade ett ivrigt gäng upp en rymlig lokal på Södertäljevägen och Tungelsta Hantverksförening Handlaget registrerades med målsättning att bevara och lära ut traditionellt hantverksskunnande.

Verksamheten skulle finansieras genom medlemsavgifter, den gången blygsamma 25 kronor, och försäljning av medlemmarnas aster. Ena halvan av lokalen blev butik, och i den andra ställdes det upp ett antal vävstolar för gemensam vävning. Handlaget blev snabbt en träffpunkt och många kvällar samlades medlemmarna kring olika hantverk. Förutom ullhantering förkovrade man sig i t ex näverslöjd, rotslöjd, skinnsömnad, svampfärgning, tillverkning av spånkorgar och målning med äggoljetempera. Ett år odlade medlemmarna lin och genomförde hela processen med rötning och beredning fram till färdig tåga klar för att spinna. Under en hantverkshelg då allmänheten var inbjuden genomfördes ett år ett projekt som kallades "Från tacka till jacka", då en grupp började med att spinna garn och andra tog vid och varpade och satte upp en väv, vävde tyget och därefter syddes plagget. Under tiden såldes lotter, och vinnaren kunde på söndagseftermiddagen gå hem med en ny jacka.

I den gamla lokalen vid Södertäljevägen genomfördes också den stora vadmalsvävningen, då ett trettio-tal medlemmar tillsammans vävde 300 meter ylleväv som sedan bereddes till tyg i en stamp i Bergslagen, dit de som vävt reste gruppvis och deltog i arbetet.

1994 skulle huset som inrymde lokalen säljas, och Handlaget fick turligt nog möjlighet att hyra delar av det gamla stationshuset i Tungelsta. Dags för ännu en upprustning. Den tidigare vänthallen blev den nya butiken, och biljettkontoret blev en bantad vävlokal. Senare, när intresset för att väva svalnat, har lokalen i stället använts till föreningsaktiviteter, utställningar, kursverksamhet och kallas "Handlagets vardagsrum", där medlemmarna "hänger" om man uttrycker sig trendigt.

Verksamheten har förändrats och anpassats över tiden. Föreningen håller fast vid sin gamla programförklaring men lägger nu också till att man vill fånga nya trender och ta till vara medlemmarnas breda kunskaper. Intresset för vissa hantverk har minskat medan annat kommit till. På senare år har medlemmarna erbjudits att prova att t ex gjuta i betong, färga tyg i mikrovågsugn, brodera fritt, arbeta i lera, göra smycken i silverlera....

Handlaget har arbetat på olika sätt under åren, med en större styrelse eller som nu med en mindre styrelse och flera arbetsgrupper, som håller i olika delar av verksamheten, vilket också gör det möjligt för flera intresserade att känna delaktighet. Arbetet bedrivs ideellt, så det är viktigt att man

får syssla med det som ligger en varmast om hjärtat. Somliga är mera roade av butiksarbete medan andra gärna håller i olika aktiviteter som akvarellkvällar, fritt broderi eller stickcaféer.

Handlaget startade som en lokal förening, men föreningens nätverk växte sig snart ut över kommungränsen. Varje år tillkommer nya medlemmar medan några faller ifrån, så medlemsantalet håller sig ganska stadigt på mellan 250 och 300. Av dessa är drygt 100 leverantörer, och butiken har ett bredd sortiment av hantverk som håller hög klass. Eftersom allt säljs i kommission blir det en mix av de varor som medlemmarna lämnar in till försäljning, och inte ett sammanhållet utbud som köps in säsongvis.

Många besökare uttrycker sin överraskning och förtjusning över den fina butiken och alla vackra saker som finns till försäljning. Under senare år har Handlaget under några sommarveckor och under en helg inför julen flyttat till Dalarö och även där mött stor uppskattning och fått mycket beröm för utbudet.

Trots att föreningen funnits i många år nu, finns det medlemmar som varit med sedan starten 1982. Även bland dem som arbetar aktivt i butiken eller med kringuppgifter är uthålligheten stor. Denna kontinuitet bidrar naturligtvis till känslan av gemenskap.

Handlagets årsmöten har alltid varit trivsamma tillställningar med varierat innehåll. De var så uppskattade att föreningen nu sedan många år även har ett halvårsmöte årligen i november. De senare åren har även något eget pyssel planerats in på dessa träffar. En gång virkades mormorsrutor som syddes ihop till ett barntäcke som skickades vidare till en hjälporganisation i Baltikum. En annan gång broderade deltagarna varsitt hjärta som sedan färdigställdes till kort. Dessa såldes i butiken och hela summan skänktes till forskning om kvinnohjärtan.

Läs gärna mera om föreningen och vad som för tillfället är aktuellt på hemsidan www.handlaget.se